

Stipendieberättelse Disamore.

I samband med att jag fick PK-stipendiet, skrev jag och kollegan Malena Johansson kontrakt med bokförlaget Forum för att skriva en bok om den italienska fotbollens kopplingar till den ekonomiska, kriminella och den politiska makten i Italien.

Jag reste sammanlagt till Italien i tre omgångar under ett år.

Första svängen gjordes tio dagar i slutet av april 2009.

Jag träffade advokaten Lorenzo Contucci som företrädare brottsanklagade fotbollssupportrar och spenderade en dag i hans sällskap.

Jag träffade Gino Zavanella, den arkitekt som ritat den nya arenan som Juventus håller på att bygga i Turin.

Jag träffade även Lazios president Claudio Lotito under en synnerligen stökig match efter matchen mot Atalanta.

Under den här tiden ringde våra telefoner oavbrutet. Jag stod och väntade i gathörn, pratade med anonyma tipsare inom såväl en polisiära som kriminella delen av det italienska samhället.

Nästa sväng gjordes i september 2009. Denna gång i två veckor.

Från Rom åkte jag till Neapel och träffade en av de största ultrasledarna i Italien som är och förblir anonym. I samma stad träffade jag även företrädare för klubben Napoli samt bodde hos två napolitanska supportrar som hette Roberto och Massimo.

Från Neapel åkte jag till Siena och träffade Albin Ekdal.

Därifrån tillbaka till Rom för att träffa arenaansvarig Corsini, borgmästare Alemanno samt medverkade vid den presskonferens Roma höll angående sin nya arena.

Efter det for jag till Florens där jag träffade spelaren Lorenzo De Silvestri.

Jag träffade även åklagare i flera fotbollsrelaterade brottmål under den här tiden. Jag arrangerade också en intervju med Roberto Saviano.

Sista rundan gjordes i april 2010.

Då gick jag på derby och träffade supportrar samt bevistade en demonstration.

Hemma i Sverige åkte jag ner till jag Viarp och träffade Jens Bernhardsson, före detta president i klubben Padova.

Matcher jag sett under denna period är ett tiotal.

Flygresor är tre stycken tur och retur, Sverige-Rom

Tågresorna har varit många. Roma-Neapel 2 ggr, Roma-Firenze 3 ggr, Roma-Siena 1 ggr, Roma-Genova 1 gång.

Under vistelse har jag bott på hotell i Rom, Neapel och Firenze sammanlagt i drygt en månad.

Till sist: Hade jag inte fått stipendiet, hade boken Disamore aldrig blivit skriven, jag är mycket tacksam.

Med vänlig hälsning

Mats Lerneby