

FRAMTIDEN ligger i – BOTHNIA-BÅGEN!

Den största expansionen i Skandinavien just nu sker i NORRA Sverige och Finland i det område som kallas "Bothnia-Bågen", dvs en båge runt Bottenviken. Flera nya mycket rika gruvor öppnas just nu i båda länderna. Här uppe finns också några av nordens tyngsta industrier.

När jag flyttade från Stockholm den 9 maj anno 2000 upp till Sveriges nordligaste ö Seskarö visste jag inte särskilt mycket om vår nordligaste landsdel. Bakgrunden är att jag inte varit bara journalist utan också konstnär under hela mitt liv. Otaliga är de målarkurser där övat mig. Denna gång hade jag varit i ett charmigt litet fiskeläge Alvor beläget på sydkusten i Portugal. Som på alla målarkurser dominerar damerna och just här fanns en trevlig målarkompis från – Seskarö. Hon bjöd upp mej dit på besök.

Men därifrån hade jag obehagliga minnen. Jag hade under många år en egen firma som specialiserat sig på att producera FACKtidskrifter. En kund till mej blev ASSI, Sveriges största trävaruföretag. Som redaktör reste jag runt i landet till alla deras sågverk, pappersbruk osv. I Karlsborg (Kalix) hade dom ett stort – och stinkande! – pappersbruk. Ytterligare några mil längre norrut, på Seskarö, ägde ASSI Sveriges modernaste sågverk. Jag skjutsades

hela tiden här uppe i en limousine förd av en livréklädd chaufför! Snacka om status...

Redan i Piteå (Lövholmen) är det jättekallt, i Karlsborg står rökarna rakt upp mot himlen och jag får en effektfull omslagsbild för "Såg-Bladet", bytte sen namn till "ASSI-Bladet". Men när vi kommer till Seskarö visar termometern minus 43 grader! Jag möts av den mäktige fackpampen *Olle Innala* (numera min närmsta granne!). Min första fråga; "Hur i h-e kan nån bo här FRIVILLIGT?" Han skrattar godmodigt och tycker här skulle jag passa in perfekt...

Det är LJUSET som lockar!

Föga anade jag då att jag 30 år senare skulle äga ett underbart hus med båten 20 meter från verandan, härlig vedbastu med stort gästhus, växthus och t o m fyra ÄPPELTRÄD! Bör inte klara sig här uppe, men jag är ju född i APPEkulla, Kristdala i Småland...

Men så blev det i alla fall. Det jag fascinerades allra mest av var LJUSET! Solen bara "doppade" sig i havet här utanför och strax var den uppe igen... Det bor bara 540 personer på Seskarö men flera är faktiskt konstnärer så vips hade jag grundat **Seskarö KonstnärsKlubb**.

Redan andra dagen hade man tagit reda på att jag var journalist (Olle?) och alldeles strax var jag redaktör för **Seskarö-Bladet**. (Utsågs till "Sveriges Bästa Byatidning".)

Det sägs att norrlänningar är så tysta och inbundna. Det dementeras härmed! Snabbt var jag engagerad i Lions, Haparanda Teaterförening mm mm. Träffade en massa trevliga

människor. Däribland *Sven-Erik Bucht*, "borgmästarn" som han kallades av *Ingvar*

Kamprad när Sven-Erik lyckats med konststycket att övertala IKEA att förlägga världens nordligaste varuhus till just Haparanda. Nu är karavanerna långa från Finland, Norge och framförallt Ryssland till lilla Haparanda.

Jomennisst på VINTERN är det mörkare. Vid jul kan vi bara skymta solen bland

trädtopparna, en dag hade jag snöplogen hit ner tre gånger, isen ligger 80 cm fram till

början av maj. I vinter har vi haft minus 18 till minus 34 från november fram till vårkanten, Då

hux flux förvandlas vinter till – sommar! Det tar två-tre dagar. Vi har aldrig någon vår!

Vi har ca 2 000 renar här på Seskarö varje vinter. De vandrar över isen från fastlandet

och tillbaka igen innan isen går upp. Här har vi nämligen bästa ren-laven!

Pigge Werkelin från Gotland är verksam också här och ska starta bl a rensafari.

Vänd kartan uppener!

Sven-Erik Bucht "kryssade" sig elegant in i riksdagen där han bl a ihärdigt propagerar

för Bottnia-banan och som skulle betyda oerhört mycket för "Bottnia-Bågen". Sven-Erik

är en mycket skicklig talare och ett av hans favorittricks var att VÄNDA KARTAN

UPP-OCH-NER! Och då kommer ju Haparanda i CENTRUM!

Då ser man tydligt bottniabågens betydelse, den direktjärnväg som Sven-Erik vill bygga

från Narvik, tvärs över Sverige, Finland, Ryssland och över till Kina! Han vill ha direktflyg

mellan Kemi och Arlanda = mycket närmare än att åka till Kallax!

Haparandas duktiga

kommunchef *Christina Lugnet* värvades som generaldirektör till

Tillväxtverket. Men hon

har fått en mycket driftig efterträdare *Patrik Oja*, som bl a jobbar hårt för att "slå ihop"

Haparanda och Torneå till den verkliga GRÄNSstaden.

Sveriges modernaste och mest lönsamma sågverk, det på Seskarö, lades ner av ASSIs

efterträdare Setra. Jag har aldrig bevistat en mer hotfull presskonferens! En följd blev att

öns kiosk och bensinstation tvingades göra konkurs. Men nu har vi själva köpt den

och driver den framgångsrikt med t ex allsångskvällar, serverar palt, våfflor mm.

Vi har kvar en välsorterad lanthandel och Seskarö Wärdshus som är berömt inte

minst bland båtfolket. Nedanför mitt hus låg det en kväll 26 segelbåtar!

Bron till Seskarö är byggd med samma formar som Ölandsbron men sommartid

föredrar många att komma med båt.

Innan bron fanns så gick kor och hästar lösa på ön men nu Seskarö t o m kommunens

enda trädgårdsförening! Vi har ett kärvt klimat men vi får anpassa oss. Vi har ett mycket

livligt föreningsliv och de mest aktiva är nog vi inflyttade.

Jag själv är inne på mitt elfte år.

Ingemar Janson "Jason"

0922-20 115

jason@mbox303.swipnet.se