

Karin Rebas  
Sjökvarnsbacken 4  
13171 Nacka  
tel 070 7592639

Stockholm, 26 januari 2010

### Stipendieberättelse

För ungefär ett år sedan fick jag det glädjande beskedet att Hiertanämnden hade beslutat att ge mig ett språkstipendium på 10 000 kronor för att studera ryska.

Efter att jag gjort efterforskningar om olika priser och orter valde jag att boka en kurs i Odessa, Ukraina via språkresearrangören Iventus. Hela kursen, inklusive familjeboende och flyg, gick på 11200 kronor.

Odessa är en sommarstad vid Svarta havet och de flesta språkstudenterna åker dit under perioden juni – augusti. Eftersom det passade bäst med min arbetsgivare att jag skulle ta ledigt senare valde jag att åka dit i början av hösten, 31 augusti till 13 september.

Det visade sig vara ett bra val: jag fick möjlighet att gå en tvåveckors kurs med privatlärare. Kursen hölls antingen på förmiddagarna eller eftermiddagarna, vilket innebar att jag dels fick tid till studier på egen hand, dels hade möjlighet att utforska staden och den omgivande kusten. Odessa är en spännande kulturstad med en välkänd opera, flera intressanta museer, vackra stränder och ett oväntat sprudlande och varierat restaurangliv – två veckor passerade mycket fort.

Privatlektionerna och all sightseeing – i kombination med att jag bodde hemma hos en rysktalande ukrainsk familj några minuters gångväg från skolan i centrala Odessa – gav mig gott om tillfällen att öva upp mina språkkunskaper. Tiden i Ukraina gjorde också att jag hann lära mig en hel del om det politiska läget i landet. Det gav inte bara nyttiga kunskaper inför framtiden, utan också mersmak – nu är jag sugen på att återvända så fort jag får tillfälle för att lära mig mer.

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till Hiertanämnden som gav mig möjlighet att åka, det var en rolig resa och en värdefull erfarenhet!

Karin Rebas