

## Plugga arabiska i Damaskus

**Stipendium:** 17 000 kronor för studier i arabiska i Damaskus, Syrien. Tre månader, oktober 2009–januari 2010. Pengarna täckte kursavgift på universitetet, kostnaden för privatlektioner samt resa.

Det skulle bli min första resa någonsin till Mellanöstern och jag var inte helt säker på vad som väntade. Allt jag hade bokat på förhand var två nätter på hotell. När jag ensam åkte taxi från flygplatsen genom Damaskusnatten och såg ljusen från berget glittra i fjärran kändes alltsammans plötsligt lite hisnande.

Men som alltid löser sig ju det mesta: Efter lite research via hotellets trådlösa bredband hade jag snart fixat tre visningar och slog till på ett rum i ett kollektiv i Gamla stan. Genom en av mäklarna fick jag tag på en bra privatlärare, och efter det obligatoriska hiv-testet (som man måste göra på plats) kunde jag skriva in mig på universitetet.

Damaskus universitet ger månadslånga kurser i standardarabiska (MSA) för utländska studenter. Det går inte att ansöka från Sverige utan man måste skriva in sig på plats. All undervisning sker på arabiska och tempot är högt, fyra timmar om dagen fem dagar i veckan. Nivåtestet placerade mig en nivå över nybörjarna. De första dagarna var något chockartade, framför allt innan jag lärde mig grammatikorden på arabiska, men efter någon vecka lossnade det.

Damaskus är en populär stad att plugga arabiska i, med studenter från hela världen. Och för den som är intresserad av arkeologi är hela Syrien något av en guldgruva.

På universitetet läser man standardarabiska, men på gatan pratar folk dialekt. Därför väljer många att komplettera med privatlektioner i syrisk dialekt eller helt avstå från standardarabiskan. Jag valde att lägga mest krut på standardarabiskan, eftersom det ger en bra grund att stå på. Dialekt lärde mig främst genom mina syriska kompisar, som oftast bara skrattade när jag på standardarabiska (som kan låta lite högrävande) försökte förklara vad jag ville ha sagt.

Jag tillbringade tre månader i Damaskus. Första månaden läste jag på universitetet. De två sista månaderna tog jag endast privatlektioner. Så gör många, eftersom privatlektionerna gör det möjligt att skraddarsy utbildningen och inte kostar så hemskt mycket mer.

För den som vill läsa arabiska kan jag varmt rekommendera Damaskus, en stad full av vänliga människor. Eftersom alla inte talar engelska är det lättare att praktisera sin arabiska på gatan här än i till exempel Beirut. Jag tror dock det är bra att ha pluggat åtminstone lite arabiska innan man åker hit, de som inte kunde ett ord tycktes ha det tufft.

Tre månader är långt ifrån tillräckligt för att lära sig tala flytande, men jag hankar mig numera fram helt okej på arabiska och klarar mig utan problem i vardagssammanhang.

Efter att ha kommit hem har jag oräkneliga gånger fått svara på frågan: ”Men hur var det att åka som ensam kvinna?”. Mitt svar är: Absolut inga problem. Jag har blivit oerhört väl och vänligt bemött. Kanske har jag haft lite tur, kanske inte, men jag har inte råkat ut för något alls utan haft en fantastisk lärorik och inspirerande resa.

### TIPS:

\*Passa på att resa runt lite. Att åka till Amman eller Beirut i delad taxi kostar inte mer än någon hundralapp. Klubblivet i Beirut är ett måste, liksom ett dopp i Döda havet.

\*Ta med dator så att du kan koppla upp dig på något av alla kaféer med trådlöst internet.

\*Åker du i november, missa inte filmfestivalen i Damaskus.

\*Tänk på att vintern är kall, se till att ditt boende har någon form av värme.

\*Glöm inte att söka visum (jag åkte på studentvisum). Sök gärna "Multiple entry" så du slipper betala varje gång då åker in och ut ur landet.

\*Att leva är billigt: Minibuss till skolan 2 kr, taxi i stan 10 kr, en falafel 10 kr, ett glas färskpressad juice 8 kr, ett kilo bananer 8 kr, bra middag på restaurang 80 kr.

\*After 7 i Gamla stan är en skön och avslappnad bar – här samlas kulturfolk och journalister över ett glas vin eller arrak.

**För mer info om universitetsstudierna:** <http://www.arabicindamascus.edu.sy/>

Lycka till!

Bästa hälsningar

Malin Axelsson