

Stipendierapport - Fredrik Svenningsson

I oktober 2011 studerade jag fyra veckor på SPGU, St Petersburgs statliga universitet, tack vare stipendiet från publicistklubben. Jag hade redan läst en och en halv termin på Malmö högskolas distanskurs och på andra sätt försökt lära mig ryska. För mig blev veckorna i St Petersburg mycket lärorika och en bra inspiration för att fortsätta att försöka lära mig detta lite kluriga språk.

Jag flög till St Petersburg på söndagen den 2:e oktober och möttes av en representant för Iventus, det företag jag bokat kurs och boende genom. Hon förklarade var skolan låg och vad som väntade de första dagarna. Hon följde också med till familjen som jag skulle bo hos för att se till så allt fungerade.

Måndagen var den första dagen i skolan, hela förmiddagen gick åt till registrering, nivåtest och diverse byråkrati. På tisdagen hade jag min första lektion, men hade hamnat i en för svår klass. Efter lektionen bytte jag till en lite lättare grupp. Den gruppen hade läst på heltid i cirka fyra månader och var i stora drag på samma nivå som jag.

De flesta dagarna var det lektion mellan klockan 9 och 12:10. Det innebar en 1,5 timmes lektion, rast och sen ytterligare en lika lång lektion. Vi var oftast mellan 5 och 10 elever närvarande, några hade gått i klassen flera månader, andra hade precis börjat. Lektionerna gick i högt tempo. Tre dagar i veckan var det grammatiklektioner, två dagar var det mer inriktat mot konversation. Lärarna pratade i stort sett bara ryska, men förklarade vissa grammatiska begrepp och andra svåra ord på engelska. Lärarna var pedagogiska och ambitiösa och hela eftermiddagarna gick åt till att göra obligatoriska och frivilliga läxor.

Sammantaget så lärde jag mig mer än vad jag trott att jag skulle göra på så kort tid. Det är långt kvar innan jag behärskar språket obehindrat, men jag har tagit många viktiga steg på vägen.