

Älta 19 december 2017

## Stipendierapport

Stipendieresan till Nigeria i maj och juni i år var en av de mest givande resor jag gjort. Jag fick lära mig allt jag hade hoppats på och mer därtill.

Nigeria kan vara ett krävande land att resa i på grund av bland annat säkerhetsläget på vissa håll och den kaotiska trafiken. Men allt gick bra.

Efter en kort vistelse i Lagos reste jag med bil och hyrd chaufför till universitetsstaden Ibadan ungefär 13 mil norrut. Jag hade stämt träff med Lanre Olaniyan, professor i ekonomi, specialinriktad på hållbar utveckling. Det var också han som skrivit det inbjudningsbrev som gjorde det möjligt att få visum.

Jag förde flera samtal med Olaniyan om befolkningsfrågan i Nigeria, hur folk ser på den och hur demografin påverkar landets utveckling.

Via Lanre Olaniyan fick jag även intervju flera andra experter på universitetet.

Färden gick vidare med flyg till Kaduna i norr. Där skulle jag få träffa en regional minister för budget och planering, Muhammad Sani Abdullahi. Min förhoppning var att jag även skulle få hjälp med att besöka byar och stadsdelar med höga födelsetal för att prata med vanligt folk om familjeplanering och om befolkningsfrågan i stort. Så blev det också.

Efter att jag av Sani Abdullahi bestått med gedigna kunskaper om delstatsregeringens satsningar på att utveckla Kaduna bad ministern ett par yngre medarbetare att under en helg ta mig till några platser där stora familjer var norm. Det resulterade i en rad mycket spännande samtal. Dessa började i regel med den lokala ledaren, men jag bad alltid om att därefter få tala med en eller flera kvinnor om saken.

Efter Kaduna for jag tillbaka ner till Lagos, där jag tillbringade några avslutande dagar. Jag besökte en nationell myndighet för arbete mot trafficking. Dit kom bland annat kvinnor som försökt ta sig till Europa och hamnat i människohandel. Det var dock svårt att få till enskilda intervjuer.

Tillsammans med kollegan Erik Esbjörnsson, som under några dagar befann sig i Nigeria samtidigt med mig, gjorde jag ett fascinerande besök i en textilverkstad, där hundratals ungdomar jobbar i skift på entreprenad och tjänar bra men sliter hårt. Det blev flera bra samtal även där.

1) Har resan bidragit till en väsentlig kunskapsökning om det aktuella landet och utvecklingens drivkrafter?

Definitivt.

2) Har resan bidragit till väsentlig kunskapsökning om internationellt utvecklingssamarbete?

Delvis, eftersom jag under mitt besök vid delstatsregeringen i Kaduna fick lära mig hur stor del av satsningarna på skola, vård och familjeplanering som kommit till tack vare internationella samarbeten.

3) Har stipendiet bidragit till ökat eller bibehållet intresse för det aktuella landets utveckling?

Ökat intresse, helt klart.

4) Har resan bidragit till ökat eller bibehållet intresse för utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete?

Ja, det måste man säga.

5) Har resan resulterat i produktion av artiklar, inslag eller bok?

Mycket av det jag fick lära mig under resan kommer att ingå i en bok, som jag skriver tillsammans med Erik Esbjörnsson, och som är planerad att komma ut under andra halvan av 2018.

6) Har resan resulterat i föreläsningar, där upplevelserna och information om det aktuella landets utvecklingssituation togs upp (inkludera gärna planerade föreläsningar)?

Med all sannolikhet kommer Erik Esbjörnsson och jag att hålla föreläsningar om innehållet i vår planerade bok.

Anders Bolling

19630801-7513