

Stipendieberättelse

75 timmar språkstudier senare, har lämnat mig mer ivrig på att fortsätta att utforska och upptäcka det arabiska språket. Saifi Institute i Beirut hade ett fantastiskt, om än intensivt upplägg, och pedagogiken var slående bra. Det ack så komplicerade alfabetet som liknar persiskans, har jag kämpat med under hemspråkslektionerna - tills dess att jag gav upp. Men på Saifi föll alla pusselbitarna på plats och det var otroligt berikande och kul att vara tillbaka vid skolbänken för att läsa språk.

Varje dag mellan klockan 12.30-15.30 hade vi lektion med en hård, men rättvis lärare. Läxorna vi fick motsvarade cirka 2-3 timmars studier på egen hand. I mitten på "terminen" hade vi ett delprov. Utifrån det kunde läraren se klassens, och elevens, styrkor och svagheter. Hela kursen avslutades sedan med ett slutprov. Då mitt flyg gick dagen efter detta kunde jag inte få mitt certifikat och betyg i pappersform, men jag fick det digitalt i efterhand.

Jag sökte stipendium för att höja min kompetens som utrikesreporter med Mellanöstern som intresseområde - och jag kunde inte ha anlänt i Beirut mer lägligt än vad jag gjorde. Libanons, och regionens, skörhet visade sitt rätta ansikte redan dagen efter att jag landade. Libanons premiärminister avgick tillfälligt, dessutom från ett annat land - Saudiarabien. Det var oerhört givande och insiktsfullt att följa all den efterföljande dramatik från det land som faktiskt berördes. Att få prata med libaneser och höra deras perspektiv - något som konstigt nog saknades i den intensiva bevakningen.

Mitt studieresultat är ett kvitto på den ambition jag hade med mina studier. Jag fick utmärkta betyg och uppmuntrades att fortsätta av samtliga lärare jag stötte på där - något jag nu också kommer göra. Både hemifrån och igen i Beirut.

Jag vill också passa på att uttrycka min enorma tacksamhet för denna möjlighet. Det var fantastiskt givande och kul, tack!

Gilda Hamidi-Nia

Utgifter:

Kursavgifter: \$720 (ca 6 010:-)

Boende: 15 143,64:-

Flyg: 2 617:-